

# Brussels Cook & Book één van mooiste boekwinkels

## LITERATUUR

“Op een of andere manier slaagt deze boekhandel erin zowel fantasierijk als macaber te zijn.” Met dat jurycommentaar is Cook & Book in Brussel door de Amerikaanse culturele website Flavorpill uitgekozen tot een van 's werelds twintig mooiste boekwinkels. De conceptstore in Sint-Lambrechts-Woluwe is restaurant, boekhandel en boetiek in één en telt negen afdelingen. Dat begint met een stripverhalenruimte, die bevolkt wordt met personages als Superman en Obelix, gaat verder met onder meer een reisafdeling omgebouwde Amerikaanse caravan en een excentrieke muziekruimte, tot een *noblesse oblige* -kookboekenafdeling. Elke ruimte heeft ook een eetgelegenheid. Bovendien is Cook & Book ook een uitgeverij. Het ondernemerskoppel Déborah Drion en Cédric Legein stampte de winkel uit

de grond en vroeg de architecten van Antiques & Design en Delacroix & Friant er een decor bij te verzinnen. Het resultaat is eigenzinnig en speels, maar ook wel wat kitscherig. Pittig detail: burgemeester Olivier Mangain is er vaste klant. In de top twintig van Flavorpill staan elf Europese boekwinkels. Daaronder ook twee Nederlandse: The American Book Center op het Spui in Amsterdam – geprezen om zijn “verrassende vormen, hoeken en zelfs bomen” – en boekhandel Selexyz, gevestigd in een oude Dominicaanse kerk in Maastricht. Volgens de jury komt in de voormalige kerk “de kracht van lezen volledig tot zijn recht”. Verder werden boekhandels uit Rome, Parijs, Lissabon en Milaan uitverkoren.

Op het Amerikaanse continent komen liefhebbers van boeken volgens de lijst het beste aan hun trekken in Mexico-Stad, São Paulo, Los Angeles en een majestueuze voormalige bioscoop in Buenos Aires. Azië staat op de lijst met boekwinkels in Peking, Taipei en Tokio. (ST/VK)